

# THIELT 1918

## HERDENKING 100 JAAR FRANSE BEVRIJDING



Starten doen we op de Markt in Tielt. Hier vind je het eerste herdenkingsbord (●1) met een omschrijving van hoe Tielt herleefde, kort na WO I (\*1). Wandel de Hoogstraat in en kom voorbij de woning met huisnummer 26, de residentie van de Duitse opperbevelhebber Hertog Albrecht von Württemberg (\*1). Even verderop, ter hoogte van huisnummer 34, kom je alles te weten over de 'Intendantur' of het opperbevelschap (\*2). Sla rechts het Vijverstraatje in en hou even halt bij een opschrift ter hoogte van huisnummer 4. Hier stierven net na de bevrijding de drie broertjes Malliet (\*3).

Op het Rameplein staat een tweede herdenkingsbord (●2) met info over de Duitse aftocht. Sla links de Hulststraat in en wandel die af tot op het einde. Wandel nu over het groene Hulstplein en hou even halt aan het grote gebouw dat zich links voor u bevindt, de voormalige Ludwiggkazerne en huidige secundaire school De Bron (\*4).

Wandel nu een eindje doorheen de Grote Hulststraat en Vredestraat en sla rechts de Oude Stationstraat in. Ter hoogte van de Kortrijkstraat, aan het nieuwe appartementsgebouw, hangt in de garagedoorgang een opschrift ter ere van de spion Alfons Vermeersch (\*5).

Aan de overkant van de straat vind je een derde herdenkingsbord terug. Hier krijg je info over de oorlogsschade en wederopbouw van de stad (●3). Wandel nu verder in de Kortrijkstraat richting de Markt, bijna tot het einde. In de Kortrijkstraat bevonden zich tussen 1914 en 1918 een Duitse winkel (hoekhuis Kortrijkstraat 19), het *Meldeamt*, het *Passbüro* en een militaire drukkerij.

Sla links de Patersdreef in, kom voorbij de Minderbroederskerk waar de Duitse hertog elke week met zijn zonen de mis bijwoonde en sla rechts het stadspark in. Op de koer van Mulle de Terschueren staat een vierde herdenkingsbord met focus op de Franse bevrijding (●4). In de koetsdoorgang krijg je meer info over Tielt als Duits hoofdkwartier (\*6).

Sla nu de Ieperstraat rechts in en neem het smalle steegje links, het Begijnestraatje. Wandel nu naar links en volg de Kistestraat. Rechts sla je de Manestraat in. Aan de overkant wandel je de stedelijke begraafplaats op. Hier tref je een vijfde herdenkingsbord met info rond de dodentol en de Spaanse griep (●5). Wandel deze laan bijna helemaal ten einde en kom op het militair ereperk. Bij 'Onze bondgenoten' liggen Franse soldaten begraven die sneuvelden tijdens de bevrijding in Tielt. De Poolse graven zijn gesneuvelden uit WO II.

Volg de pijltjes en wandel de stedelijke begraafplaats uit naar de Krommewalstraat. In de hoofdgang bemerk je nog het graf van soldaat Georges Vander Meulen en van de oorlogsspionnen. De graven herken je aan het oorlogsembleem. Net voor de uitgang tref je links nog een gevelbord over deze personen (\*7).

Sla rechts de Krommewalstraat in en wandel naar boven. Kom voorbij de mooie decanale Sint-Pieterskerk en volg het wandeltraject via de Lakenmarkt onder de bogen naar het Alexianenplein. Op het Alexianenplein hangt nog een gevelbord en een WO I-vers verwijzend naar de eerste gasaanval (\*8). Zo komen we weer bij ons vertrekpunt. In de Tramstraat vind je nog links ter hoogte van de zijgevel van het stadhuis een gevelbord terug over de communicatie en rol van het stadhuis tijdens WO I (●9).